



ÖSTHAMMARS SPORTKLUBB

1917 85 år 2002

Ordförande har ordet

Östhammars Sportklubb har just blivit 85 år. Det har vi firat. Födelsedagar vid hög ålder ger ofta anledning till tillbakablickar. Så även för oss. En rik källa till kunskap är vår goda dokumentation från gångna tider. Genom den skapas broar från historiska händelser till dagens vardagsarbete. Medlemmarnas insatser i det förgångna har skapat förutsättningar för den verksamhet vi kan erbjuda dagens ungdom. Jag hyser trots dagens mera begränsade tid för frivilligt arbete förhoppningar om att vi skall kunna föra klubbens traditioner vidare.

Genom ekonomiskt stöd från kommunen har vi fått möjlighet att bygga en ishall på ishockey-

banan. Vi måste alla försöka att medverka i förverkligandet av detta historiska projekt, som kommer att kosta fem miljoner. Kommunen bidrar med drygt hälften. Jag tror att med den målmedvetenhet som finns hos klubben och dess sponsorer kommer vi att klara både hall och tidplan. Vi har en stor förebild, byggandet av Östhammars Idrottspark i mitten på fyrtio-talet.

Tack vare envisa eldsjälar har vi kunnat starta idrottsskolan för barn i vår regi. Klubben har anledning att redan nu tacka för det arbetet.

Under min tid som ordförande har några händelser kommit att bli mera minnesvärda än andra.

Det var en upplevelse att få se de spontana ovationer som riktades till Lennart Andrén då jag på klubbens 85-årsfest meddelade beslutet att Lennart blivit hedersmedlem. Hedersmedlemskap är den finaste utmärkelse man som ÖSK-are kan få. Lennarts mångsidiga insatser under mer än tjuugofem år motiverar väl det valet.



Kurt Angéus



ÖSK:s senaste hedersmedlem, Lennart Andrén håller sitt tacktal.



Ove Johansson, Hargs IK, gratulerar med en blomma. Till höger, toastmastern Ove "Mister ÖSK" Eklöf.



Bengt Wiik, Norrskedika IF, uppvaktade med en tavla signerad Ann Johansson, Östhammar.

Östhammars SK 85 år, 1917-2002



Fr v: **Förtjänstmedaljer i SILVER** tilldelades Tommy Arvidsson och Stefan Lindgren. Roger Gotthardsson, Sören Söderlund och Carl-Georg Åhlström erhöll klubbens högsta utmärkelse, **förtjänstmedaljen i GULD.**

Övriga medaljörer, SILVER: Kurt Angéus, Hans Ahlström, Claes-Göran Runermark, Clas Andersson, Lars Karlsson, Antero Karlsson, Tommy Färnström, Bengt Vällfors, Guy Waldner, Thore Jansson, Marita Mattsson.

GULD: Eva Johansson, Mats Mattsson.



Två glada GULDMEDALJÖRER: Ismakarna Carl-Georg Åhlström och Sören Söderlund.



Forsmarks Kraftgrupp representerades av Erik Rudolfsson, som även erhöll förtjänsttecknet i silver för sina insatser inom ÖSK Fotboll.



Uppträdande av lokala förmågor: Kerstin Johansson och Lennart Wahlberg.



En glad "gutt", Per Stangebye med sitt förtjänsttecken i silver. Han är verksam inom ÖSK Tennis.



ÖSK F-86/87 Distriktsmästare 2001.

Bakre raden fr v: Isabella Andersson, Sara Jonasson, Petra Eriksson, Jeanette Andersson, Amanda Ström, Elisabeth Rahm Eriksson lagledare. Främre raden fr v: Torbjörn Andersson tränare, Katarina Andersson, Emma Eriksson, Märta-Maria Jangenfalk, Malin Eriksson. Några tjejer saknas på bilden.

ÖSK:s Barnidrottsskola har startat

Barnidrottsskolan i Östhammar som riktar sig till barn från ca 6 år och uppåt har startat och pågått under hela vårterminen, ca 30 barn har en gång, en timme i veckan med leken i fokus övat sig på bollar, redskap och olika idrottsgrenar såsom, volleyboll, brottning, innebandy samt gymnastik. Nu under våren

kommer vi att vara utomhus och barnen kommer då att få prova på bl a fotboll. För att kunna utföra de olika idrottsgrenarna har vi till vår hjälp haft de olika föreningarna inom grenarna samt sektionerna under ÖSK. Vi (7 st föräldrar) som har följt/lett barnen under den här terminen har gjort det med glädje för det

har varit roligt att få möta dessa glada och positiva barn varje vecka. Vår förhoppning är att vi ska mötas till hösten igen för att fortsätta med de grenar som vi har provat samt att vi även ska komma i kontakt med vintergrenarna.

Inger Modig Lind



Lekfulla övningar med fotbollen.



ÖSK:s Barnidrottsskola.

ÖSK Ishockey

Äventyr i västerled

Scandic Cup, världens största ishockeyturnering för U-14 lag

ÖSK:s U14 lag fick i år möjlighet att delta i världens största turnering. I år gick den av stapeln för 22:a gången i 6 ishallar i Göteborg. Totalt deltog 48 lag i turneringen. Lagen kom från Sverige, Norge, Finland, Danmark, Holland och USA. ÖSK hade förmånen att få spela i Scandinavium den första dagen. Den andra dagen gick matcherna i Scandinaviums träningsarena. I vår grupp på åtta lag ingick Frölunda, Lerum, Gislaved, Vallentuna, Värmdö, Vålerengen Oslo samt Rungstedt från Danmark.

Efter en spänd natt med något för lite sömn spelades första matchen mot norska Vålerengen. Våra killar såg lite sega ut på uppvärmningen, och när matchen startade visade det sig

att Vålerengen var klart kvickare i benen. Vålerengen visade upp ett myc-ke bra samspel och efter 11.30 gjorde de 1-0. Vid halvtid var ställningen 3-0 till Vålerengen.

I andra halvlek flyttade Östhammar upp spelet och kunde reducera till 3-1 genom Jonas Edvinson. Östhammar hade ett längre tag en konstant press mot Vålerengens mål, men efter 14.10 gjorde Vålerengen 4-1 på en kontring.

Andra matchen för dagen gick mot Rungstedt Danmark. Redan efter 50 sekunder gjorde John Morin 1-0 till Östhammar. Efter 5 minuter leder Östhammar med 3-0 efter mål av Rikard Eriksson och David Häggkvist. Östhammar styr sen spelet i hela första

perioden även om Rungstedt reducerar till 3-1.

I andra perioden börjar ÖSK slappna av lite och då gör Rungstedt snabbt 3-2. Efter 8.34 gör dock Rikard Eriksson 4-2 och matchen är avgjord.

Nästa match är mot Frölunda som ser väldigt skickliga ut under uppvärmningen. Frölunda tar också kommandot på banan men ÖSK kämpar tappert. Frölunda tar ledningen efter 3.10 på en puck som studsar förbi Peter Stigsson i målet. Efter hand får även ÖSK några bra målchanser. Nu är det dock Frölunda som gör 2-0, 10 sekunder före paus. Med lite tur skulle det lika gärna ha stått 1-1. Skottstatistiken efter första perioden var 7-5 till Frölunda. I början av andra perioden reducerar Rikard Eriksson



Tekning i matchen mellan ÖSK och Vålerengen, 1-4.

till 2-1. Två minuter senare gör Frölunda 3-1, men ÖSK håller spelet uppe väldigt bra. Bland annat skjuter Rikard ett hårt skott som målvakten tappar precis utanför stolpen. I slutet av matchen får Frölunda en utvisning. ÖSK tar då ut målvakten för att försöka få en poäng i matchen. Mitt i ÖSK-pressen mot Frölundas mål, lyckas Frölunda stjäla pucken och göra 4-1 i tom kasse. 20 sekunder senare gör Frölunda 5-1 direkt från utvisningsbåset.

För att gå vidare till slutspelet dag tre och fyra var vi tvungna att komma sämst femma i gruppen. De inledande matcherna dag två var därför mycket betydelsefulla.

Första matchen gick mot Vallentuna. Åter igen verkade våra killar väldigt trötta jämfört med motståndarna. Vallentuna tog snabbt ledningen och ÖSK kom aldrig in i matchen. Till slut vann Vallentuna med 7-0.

Nästa match var mot Lerum och nu krävdes vinst för att kunna gå vidare till finalomgångarna.

Nu var det ett helt annat taggat ÖSK som kom ut på isen. Matchen var mycket jämn och spännande. Lerum tog ledningen



Rikard Eriksson och John Morin. I bakgrunden Tobias Edvinsson.

och ÖSK kvitterade. ÖSK hade ett massivt tryck i andra perioden när Lerum snopet kontrade och gjorde 2-1 som blev slutresultatet.

Trots att chansen till slutspel nu var mikroskopisk började ÖSK kämpa på ett annat sätt än vi sett tidigare i turneringen. De två sista matcherna mot Värmdö och Gislaved förlorades mycket knappt. Hade grabbarna visat den inställningen första dagen hade det blivit fler vinster.

Turneringen vanns slutligen av Spånga. Frölunda som var bästa lag i vår grupp kom femma.

Även om det inte blev en stor sportlig framgång blev det ett äventyr som grabbarna inte glömmer.

Ledarna Roine Karlsson, Lars-Gunnar Holm och Jan Eriksson gjorde ett storartat jobb för att grabbarna skulle kunna få den här möjligheten. Ett speciellt tack riktas till Roine som förutom sin ledarroll även var busschaufför.

Peter Larsson

Föreningen Gamla ÖSK:are

Jeff Manfredsson har erhållit Föreningen Gamla ÖSK:ares stipendium. Han spelar i ÖSK:s lag pojkar 88 som i första hand mittback. De flesta grabbar vill ju spela forward och göra mål för att synas och bli firad på en fotbollsplan. Det skulle nog Jeff också vilja göra.

Jeff har dock tagit sitt ansvar och förstått att han har en mycket viktig roll i laget som försvarsspelare. Hans spel ger stabilitet och trygghet i backlinjen och han dirigerar sina lagkamrater på ett bra och uppmanande sätt. Under matcherna ger han aldrig upp utan kämpar och satsar allt oavsett hur matchbilden ser ut.

Laget har inte haft någon fast lagkapten utsedd. Jeff har dock i de flesta matcher fått ta på sig kaptenbildet. Ett naturligt val för både ledare och spelare. En annan sida hos Jeff som måste framhållas är hans goda uppträdande både på och utanför planen. Både vid med- och motgång i spelet så uppvisar han en bra attityd. Han har en trevlig framtoning både mot kamrater, ledare och föräldrar.

På vår hemsida, www.p88.just.nu berättar Jeff att hans favoritlag är AIK. Favoritspelare är Zlatan Ibrahimovic.

Peter Naeslund

Tränaren för P88 Stefan Lindgren och Jeff Manfredsson. Stefan är även medlem i Föreningen Gamla ÖSK:are.



ÖSK Skidor

Skidor fanns med som en av de ursprungliga sektionerna då Östhammar Sportklubb bildades för 85 år sedan 1917. Sektionen har därefter under några perioder varit vilande för att alltsedan 1985 haft en planerad verksamhet och en aktiv styrelse.

Styrelsen har under den senare perioden haft en sammansättning med relativt små förändringar. Att få påverka och medverka i en kreativ omgivning för att bidra till medlemmarnas och allmänhetens möjlighet att utöva motion och idrott är alltid stimulerande. Alla som är **intresserade att medverka** i föreningens verksamhet på ett eller annat sätt är naturligtvis **välkomna**. Det finns alltid arbete i föreningslivet som kan passa var och en av oss.

Förutsättningarna för skidåkning i våra trakter har under åren varierat och med den stora osäkerhet som därmed förelegat så har utbudet av skidaktiviteter varit haltande. Många planerade

arrangemang har behövt ställas in på grund av snöbrist men trots detta har sektionens ambition att hålla motionsspåret i bästa kondition såväl sommar som vinter fungerat. Att med ideell arbetskraft kunna bedriva verksamhet kräver engagerade och entusiastiska medarbetare.



Rekrytering av idrottsledare och funktionärer har med åren tyvärr blivit allt svårare. Graden av upptagenhet har ökat samtidigt som försiktigheten till en aktiv medverkan i idrottsföreningen är högst påtaglig. Att bidra till barn och

ungdomars möjlighet till ett idrottsligt utövande är en viktig samhällsgärning som måste fortsätta i oförminskad takt.

Den just avslutade vintern har med avseende på snötillgång varit en av de bättre under senare år. Skidspåret har varit åkbart under nära tre månader vilket till sektionens stora glädje har lockat många gamla och nya skidåkare till skidsportanläggningen. Intresset för skidåkning förefaller vara stort om bara hyggliga förutsättningar finns.

Årets Vasaloppsvecka lockade många föreningsmedlemmar. Totalt deltog 30 ÖSK:are i något av de traditionella loppen i Fäders Spår för Framtida Segrar. Bäst placerad ÖSK:are blev John Karlsson som avverkade de 9 milen på tiden 5 tim 50 min och därmed fick placeringen 1.807 bland ca 16.000 startande. GRATTIS!

Att fylla 85 år som idrottsförening är en ansevärd ålder som bör uppmärksammas. Skidsektionen avser därför att som jubileumsaktivitet anordna en tävling i centrala Östhammar fredagen den 24 maj. Tävlingen kommer att bestå av en rullskidstafett med ett skidskytteinslag. De tävlande kommer att vara inte mindre än det **Svenska Skidlandslaget, såväl damer som herrar och eventuellt ett lokalt stafettlag**. Per Elofsson, årets segrare i världscupen, med flera kommer således att visa upp sig på Östhammars gator och torg vilket bör kunna locka stora skaror av intresserade. Östhammars SK:s Skidsektion hälsar alla välkomna till denna jubileumsaktivitet.

Claes-Göran Runermark



Delar av ÖSK Skidsektionens styrelse i rätt miljö.





Skidfest

i centrala Östhammar (Rådhusorget)

Svenska Skidlandslaget

tillsammans med skidungdomar och veteraner från
Uppland tävlar i lagstafett i rullskidskytte

Fredagen den 24 maj, kl 18.00

Sponsorer: Forsmarks Kraftgrupp AB, Vattenfall AB
Arrangörer: Östhammars SK, Östhammar FI, Forsmarks IF

ÖSK Tennis

Tennissektionen, med kommittéer, har under senare tid genomgått stora förändringar. Så här ser sektionen ut år 2002:

Ordf: Peter Naeslund ny
Vice ordf: Håkan Meldgaard ny
Skr: Anita Lantz
Kassör: Britt-Marie Källström
Banche: Tommy Naeslund ny
Hallchef: Peter Johansson ny
Tävling & Utbildning: Lars Karlsson ny
Festkommitté: Vakant
Ledamot: Antero Karlsson
Ledamot: Richard Henriksson

Flera tävlingar var ett måste för att bryta en nedåtgående trend och för att skapa ett nytt tennisintresse.

Först ut på året var den traditionella Trettondagscupen som samlade 24 herrar; 12 dubbelpar och 8 damer; 4 dubbelpar. En rejäl ökning sedan förra året!



Trettondagscupen 2002, herrar. Stefan Widén/Peter Johansson besegrade Lars Karlsson/Mikael Pettersson med 8-7.

Matcherna spelas på tid och när klockan ringer så är matchen slut. Båda finalerna var spännande, dammatchen avgjordes i absolut sista sekunden. Ett snöpligt slut kan tyckas, men reglerna är sådana, det är bara så. Det kommer även att vara så i fortsättningen.



Trettondagscupen 2002, damer: Barbro Jansson/Eva Mattsson vann över Åsa Edvinson/Agneta Holmkvist. Resultat: 6-6, 15-0.

För första gången har ett Inne-Klubbmästerskap spelats under tiden mars-april-maj. Fyra klasser; herrsingel, motionssingel för damer och herrar, samt mixed dubbel. Deltagarantalet har varit stort, 27 herrar och 8 damer har sammanlagt spelat 48 matcher En w.o. match inräknad.

En mixed dubbelturnering arrangerades den 20 april, med många korta och intensiva matcher.

Våra damer har en egen jubileumsturnering, de möter Ålands tjejer, lördagen den 25 maj. Det kommer säkert att bli



Mixed dubbel finalisterna i Inne-KM 2002. Fr v: Tord Jansson, Robin Stangebye, Margareta Ståhl, Agneta Holmkvist. Robin och Margareta vann med 6-1, 6-2.

sevärda matcher för undertecknad är även medlem i Mariehamns Lawn Tennis Klubb och spelar regelbundet med och mot dessa damer. På papperet är nog åländskorna favoriter, men jag hoppas att våra flickor försvarar de röd/vita färgerna.

Hemmaplan och att ÖSK firar 85 år samt att det är 70 år sedan tennisen kom till Östhammar, kanske gör att ÖSK-tjejerna spelar över sin förmåga. För spela tennis, det kan dom.

Peter Naeslund



Marie Stangebye/Antero Karlsson vann mixedturneringen den 20 april som i finalen besegrade Anita Lantz/Peter Naeslund med 4-3. I matchen om tredje pris blev det 4-2 till Agneta Holmkvist/Tord Jansson över Åsa Edvinson/Robin Stangebye.

Kommande evenemang:

Maj-Juni: Seriespel för damer, herrar och veteraner

Wood & Steel: 15 juni Jubileumsturnering för herrar med trä- och stålrack

KM: 17 aug-1 sept.

Stadsmatch mot Öregrund

Inne KM börjar i november

Datum och tider:

Se anslagstavlan vid IP!



ÖSK:s Herrar vann Upplandsserien inomhus. Stående fr v: Bröderna Peter och Henrik Johansson. Sittande fr v: Richard Henriksson och Lars Karlsson. RESULTAT: Rimbo: 4-0, 4-0. Österby: 4-0, 4-0. Enköping: 4-0, 1-3. Två singlar och en dubbel spelas i varje match, man får två poäng för seger i dubbelmatchen.



Deltagarna i Wood & Steel turneringen 2001, singel. Bakre raden fr v: Richard Henriksson, Gert Eriksson, Lars Karlsson, Johan Andersson. Främre raden fr v: Henrik Johansson, Patrik Jansson, Peter Johansson, Mikael Pettersson. Finalresultat: Richard H-Lars K 11-8.

Prova-på-Tennis under sportlovet

Några ungdomar, fyra pojkar och en flicka, som provade på att spela tennis under sportlovet, februari 2002.



KLUBBMÄSTARE ÖSK-TENNIS 1993-2001

1993 Herrsingel: Lars Karlsson
 Damsingel: Jeanette Mattsson
 Motionssingel: Eva Johansson
 Motionssingel,
 Damer: Petra Andersson
 Veteransingel,
 F. 1938-tidigare: Owe Eklöf
 Veteransingel,
 F. 1939-48: Giancarlo Agrillo
 Veteransingel,
 F. 1949-58: Per Johansson
 Dubbel: Tomas Lehto/Gert Eriksson
 Mixed dubbel: Jeanette Mattsson/Roger Gotthardsson
 Damdubbel: Therese Johansson/Eva Stangebye
 Veterandubbel: Per Johansson/Roger Gotthardsson
 Juniorsingel,
 Äldre: Marie Stangebye/Martin Sjöberg
 Juniorsingel,
 Yngre: Mattias Rutegård/John Wahlgren

1994 Herrsingel: Lars Karlsson
 Damsingel: Åsa Gotthardsson
 Motionssingel: Dan Wadell
 Veteransingel,
 F. 1949-tidigare: Giancarlo Agrillo
 Veteransingel,
 F. 1950-59: Per Johansson
 Dubbel: Henrik Johansson/Mikael Pettersson
 Damdubbel: Marie Stangebye/Jenny Lindström
 Veterandubbel: Åke Jonsson/Kenneth Lindholm
 Mixed dubbel: Per Johansson/Eva Stangebye

1995 Herrsingel: Lars Karlsson
 Damsingel: Eva Johansson
 Motionssingel: Per Johansson
 Veteransingel,
 F. 1940-tidigare: Antero Karlsson
 Veteransingel,
 F. 1941-50: Tommy Naeslund
 Veteransingel,
 F. 1951-60: Per Johansson
 Dubbel: Lars Karlsson/Mats Johansson
 Damdubbel: Eva Johansson/Jenny Lindström
 Veterandubbel: Giancarlo Agrillo/Rodhe Svensson
 Mixed dubbel: Maria Johansson/Per Johansson

1996 Herrsingel: Lars Karlsson
 Motionssingel: Per Johansson
 Motionssingel,
 Damer: Margareta Ståhl
 Veteransingel,
 F. 1941-tidigare: Antero Karlsson
 Veteransingel,
 F. 1942-51: Tommy Naeslund
 Veteransingel,
 F. 1952-61: Per Johansson
 Dubbel: Richard Henriksson/Owe Eklöf
 Damdubbel: Margareta Ståhl/Eva Mattsson
 Veterandubbel: Per Johansson/Rodhe Svensson
 Mixed dubbel: Eva Johansson/Jan Ståhl
 Familjedubbel: Peter och Henrik Johansson

1997 Herrsingel: Lars Karlsson
 Damsingel: Margareta Ståhl
 Motionssingel: Gert Eriksson
 Herrar 45: Björn Bergkvist
 Herrdubbel: Henrik Johansson/Lars Flemström
 Damdubbel: Eva Johansson/Ann-Cathrine Ohlsson
 Mixed dubbel: Marie Stangebye/Mikael Pettersson
 Familjedubbel: Lars och Antero Karlsson

1998 Herrsingel: Lars Norrstrand
 Damsingel: Margareta Ståhl
 Motionssingel: Per Johansson
 Herrar 45: Per Johansson
 Herrdubbel: Peter Johansson/Tord Jansson
 Damdubbel: Anita Lantz/Ann-Cathrine Olsson
 Mixed dubbel: Anita Lantz/Per Johansson
 Familjedubbel: Peter och Henrik Johansson

1999 Herrsingel: Lars Karlsson
 Damsingel: Eva Johansson
 Motionssingel: Per Johansson
 Herrar 45: Per Johansson
 Herrdubbel: Henrik Johansson/Lars Flemström
 Damdubbel: Margareta Ståhl/Cecilia Larsson
 Mixed dubbel: Eva Johansson/Åke Jonsson
 Familjedubbel: Peter och Henrik Johansson

2000 Herrsingel: Lars Norrstrand
 Damsingel: Margareta Ståhl
 Motionssingel: Antero Karlsson
 Herrar 45: Tommy Naeslund
 Herrdubbel: Peter Johansson/Robin Stangebye
 Damdubbel: Margareta Ståhl/Agneta Holmqvist
 Mixed dubbel: Petra Johansson/Mikael Pettersson
 Familjedubbel: Peter och Henrik Johansson

2001 Herrsingel: Lars Karlsson
 Motionssingel: Gert Eriksson
 Herrdubbel: Lars Karlsson/Lars Flemström
 Damdubbel: Eva Johansson/Åsa Edvinson
 Mixed dubbel: Antero Karlsson/Marie Stangebye



KM 1996 Veterandubbel
 Per Johansson/Rodhe Svensson besegrade Åke Jonsson/Kenneth Lindholm med 7-6, 1-6, 6-1.



ÖSK Innebandy

Nykomlingarna tog serieseger

Östhammars SK:s Innebandy-grabbar födda -88 spelade i år för första gången i seriesystemet. När säsongen började hade inte laget några andra målsättningar än att ha roligt och att alla skulle få spela. Totalt har c:a 20 grabbar spelat och tränat i vinter.

I premiärmatchen mötte vi Norrtälje, som hade flera års erfarenhet av seriespel. Vi hade med andra ord inte så stora förhoppningar inför matchen. Till vår förvåning spelade grabbarna ett bättre spel än Norrtälje. Till slut vann vi rätt enkelt med 6-3.

Grabbarna visade upp bra spel och fin kämpaglöd i alla matcher under hela hösten. Den enda för-

lusten kom mot Estuna. Efter en seg start av ÖSK tog Estuna ledningen med ett par mål. I andra halvlek spurtade ÖSK, men Estuna kunde vinna med 5-4.

Efter jul fortsatte de fina spelet, först vinst mot Norrtälje. Sedan kom dock en oväntad förlust mot Tensta. Trots att ÖSK hade bollen i 90 % av matchen blev det förlust. I februari hade vi en viktig match mot Almunge, som var våra konkurrenter om serieledningen. Det blev en spännande match där ÖSK hade ett litet övertag under hela matchen. Till slut vann vi med 5-3.

Vägen mot seriesegern låg nu öppen, men en oavgjord match

mot Dannemora/Österby höll spänningen kvar i serien.

Efter en vinst mot Alunda skulle serien avgöras i sista matchen mot Estuna.

Vid vinst skulle vi vinna serien, oavgjort skulle innebära att Tensta skulle ta seriesegern. ÖSK började klart bäst i matchen och gick tidigt till en "trygg" ledning. Ett par turmål av Estuna gjorde dock grabbarna spända och spelet jämnades ut. När det återstod några minuter lyckades ÖSK göra 5-4 och seriesegern var klar.

Tack för en bra säsong grabbar!

*Peter Larsson
Ove Johansson*



ÖSK P88 Seriesegrare i P13BÖ. Bakre raden fr. v: Mattias Mattsson, Emil Ridderstolpe, Fredrik Robertson, Erik Eriksson, Alexander Tanskanen, Andreas Söderlund, Tomas Eriksson, Jeff Manfredsson, Fredrik Johansson, Stefan Severin. Främre raden fr. vänster: Daniel Jansson, Karel Eriksson, Viktor Säbb, Rasmus Alebark, Joel Fridqvist, Jonas Larsson, Andreas Holmqvist, Martin Andersson. Liggande: Björn Blomgren. Saknas på bilden gör: Robin Svanberg, Markus Smed, Jonas Edvinson.

Albrekts-Mässan

Den första Albrekts-mässan i Östhammar hölls under pingsthelgen den 19-22 maj 1961. Arrangör för mässan var Östhammars Sportklubb i samarbete med Svenska Varumässor i Stockholm. Som organisationsordf. fungerade ÖSK:s ordf. Carl Erik Thuresson. I arbetsutskottet var ÖSK representerade av Arne Johansson och Bernhard Holmgren.

Själva utställningen samt nöjesdetaljen förlades till Sjötorget. Främst representerades näringslivet och då i första hand den lokala företagsverksamheten.

Namnfrågan

Östhammars Tidning utlyste en tävling för sin läsekrets, som skulle vara ett kort, reklamässigt slående namn. Förslaget Albrekts-Mässan kom från Bo Rudolphson, Östhammar. Han erhöll 50 kr. kontant som pris. Dels hade namnet ett historiskt ursprung. Albrekt av Mecklenburg, som var kung i Sverige åren 1340-1412, förnyade Östhammars stadsprivilegier den 25 mars 1368. Sannolikt fick Östhammar sina första stadsprivilegier redan på 1100-talet. Kung Albrekts är dock de äldsta som finns bevarade. Dessutom mo-

tiverade herr Rudolphson att Albrekts-Mässan skulle bli i stil med S:t Eriks-Mässan, Sten Sture-Mässan etc. och det låg onekligen mycket väsentligt i den synpunkten.

Några andra namnförslag som fick hedersomnämning och tröstpris var: Roslagsvår, Öst-halmia, ÖST-UT, Roslagsfamn samt Östhammars-Expo. En enig jury bestod av intendent Sten Olsson, banktjänsteman Carl Erik Thuresson, handlande Einar Bergström och redaktör Jerker Isaksson.

Invigningsdagen-19/5

Albrekts-Mässans invigningsdag, fredagen, präglades av regnskurar, som givetvis förorsakade en viss tryckt stämning hos arrangörerna.

Annars präglades fredagsmiddagen av febril verksamhet på det vackra utställningsområdet. Ca 80 utställare var anmälda som presenterade en omväxlande och allsidig expo. Det hade lagts ner en omfattande planering och förberedelse och stor del av natten till fredagen var utställarna med sin personal i arbete. Det spikades, sågades och målades. Att åstadkomma en så slående och



En speciell, tillfällig, datumstämpel användes på Albrekts-Mässan. Allmänheten fick, i en särskild brevlåda på mässområdet, lägga i sina brevförändelser som sedan stämplades med detta utförande.



Einar Bergström

tilltalande monter krävde onekligen en viss portion konstnärlig kompositionsförmåga. På fredagen tycktes emellertid allt bli vackert tilltalande och representativt. Regnet inverkade givetvis en smula på tidsschemat, underströk utställningskommisarien Einar Bergström, men i huvudsak fungerade allt bra.



UTSTÄLLNINGSSOMRÅDET

Sjötorget är en ypperlig plats, tilltalande på alla sätt. Fjärden är vacker och ger en förtjusande bakgrund.

Albrekts-MÄSSAN

- K.**= KOMMISSARIAT
- H.**= INOMHUSHALL
- L.**= LOGGIOR
- U.**= UTOMHUSPLATSER
- D.**= DEKORATÖRER



Marita Andersson och Håkan Karlsson



Välkomstalet hölls av Friherre Carl Beck-Friis, Harg. Med dessa ord tecknade han bakgrunden till denna mäsas:

"Östhammar är en gammal stad - nära 600 år.

Östhammar är en stor stad - den tredje i Sverige vad arealen beträffar.

Östhammar är en skön stad - rik på skog, lövängar och vacker skärgård. Men Östhammar är också en fattig stad - fattig när det gäller ett vinstgivande näringsliv.

Så har inte alltid varit förhållandet. Här har tidigare under århundradenas lopp handel och sjöfart, industri och hantverk vuxit fram, utvecklats och blomstrat. Bara inom Östhammars storstads nuvarande gränser har funnits ett 100-tal gruvor. Här har funnits masugnar och järnbruk. Här har funnits cellulosafabrik och sågverk.

Nu är gruvorna sinade, masugnenselden har slocknat, hammarslagen har tystnat, cellulosafabriken är nedlagd. Endast en och annan såg eller kvarn för en ojämn kamp mot storindustrin.

Så kan det inte fortgå. Nu gäller det att ta nya tag, att locka fram nya arbetstillfällen. Här måste alla goda krafter samverka. Med berömvärd energi har de styrande inom staden gripit sig det verket an. Och de har i stor utsträckning fått stöd

och hjälp av myndigheter och enskilda.

Denna mäsas är ett led i dessa våra strävanden. "Albrekts-Mässan" är ett bra namn med god klang.

Syftet med mässan är, att genom nya uppslag och nya idéer stimulera till ny företagsverksamhet.

Men syftet är också, att göra Östhammar känt och välkänt ute i landet; att visa vilka framtidsmöjligheter storstaden Östhammar har. Med andra ord: vi vill öppna "Roslagens famn" för alla dem, som här vilja verka, bygga och bo.

Och vi hoppas också, att denna mäsas skall följas av nya liknande mässor här i Östhammar, helst varje år, till nytta och nöje för bygden".



Landshövding Erik Westerlind

Efter dessa ord av Carl Beck-Friis invigde Landshövding Erik Westerlind Östhammars första



Rolf Björling fick genomföra sitt utmärkta sångprogram inför endast ett par hundra huttrande människor.

Albrekts-Mäsas. Under fanfar och kustjägarnas salut från kajen gick så utställningsområdets många flaggor i topp. Synd bara att det regnade!

Marinens kustjägare svarade därefter för en dramatisk och realistisk uppvisning och de hårdföra och oförvägna gossarna hade all heder av sitt östhammarsbesök, som sannolikt blev en utomordentlig reklam för den tämligen nyinrättade kustjägarkåren.

Sedan var det dags för Östhammars Brandkår. Uppvisningen med fullt pådrag under brandchef Nils G. Svenssons ledning blev ett intressant och fängslande inslag i inledningscermonierna.

Lindansaren Reino tvingades att inställa sin uppvisning på grund av vädret, regnet gjorde det omöjligt för honom att uppträda. För dansmusiken stod Cubanera-orkestern, de spelade även på pingstaftenen.

Pingstaften - 20/5

Ett envist regnande gjorde att utställningsområdet blev en enda sjö med decimeterdjupt vatten. Genom att gräva diken och med hjälp av motorpump och handpump lyckades man få bort det mesta av vattnet, och sedan när några billass grus lagts ut blev det någorlunda acceptabelt och inbjudande. Det kom också drygt 1.500 personer.



Vy över området

Pingstdagen-21/5



Vattenskidåkare från Yttergrundsklubben

Då kom solen och då kom besökarna, drygt 7.000. Och de trivdes och hade det skönt. Frälsningsarméns musikkår från Gävle inledde den solljusa dagen med marsch till Rådhusstorget, där konsert gavs. Sedan marscherade man till utställningsområdet och svarade för ett omväxlande sång- och musikprogram, som livligt uppskattades av den stora publikskaran.

Därefter trängdes alla ihop längs fjärden och fick bevittna en strålande uppvisning av de minst sagt skickliga vattenskidåkarna från Yttergrundsklubben.

Sedan var det dags för Truxa som med sin blonda hustru-partner äntrade scenen och visade prov på diverse trollstycken ur den högre skolan. Det var nog många i publiken som frågade hur Truxa-paret bar sig åt!

Modevisningen, där några kända Östhammarsfirmor visade sommarens mode, blev också en klar succé och sågs av stor publik. Spelade upp till dans gjorde The Evergreens, en 8-mans orkester med Inger Quick som vokalist.

Annandag pingst-22/5

Mässans sista dag inleddes med sol och värme. Från kyrkan tågade en skara i procession under psalmsång med kyrkoherden Gunnar Rosendal, Osby, i spetsen till mässområdet. På scenen bildade scouter fanborg, Östhammars Musiksällskap konserterade och kyrkoherde Rosendal, alias Fader Gunnar, talade om "Vägen till glädje" och visade att han är en folktalare som söker sin like. Själv-ironiskt, humoristiskt, lyriskt, enkelt och begripligt talade han direkt till åhörarnas hjärtan.

Sedan återstod buktalaren Mac Eddies framträdande på kvällen, då emellertid regnet återkom och skrämde bort åtskilliga. Vi midnatt tystnade dansmusikens sista toner, Stig Adils Kvintett från Uppala, vilket också betydde att Albrekts-Mässan 1961 var lyckligt och väl genomförd och avslutad.

Den första Albrekts-Mässan blev en mycket fin och intressant tillställning, som livligt uppskattades av de många besökarna, totalt ca 12.000 personer. En uppmärksammas propaganda för Roslagen. Det var en allsidig och aktuell exposé som presenterades, ett omfattande, gediget och omsorgsfullt arbete hade nedlagts och för utställarna själva blev mässan en klar framgång.

Peter Naeslund

Källa: Östhammars Tidning



Albrektsmässan 1962

Den andra Albrektsmässan gick, även som förra årets mäs­sa, av stapeln under pingsthelgen, 8-11 juni. Den för­lades den här gången till Samre­alskolan i Östhammar. An­ledningen var att man då fick tillgång till förträffliga inomhus­lokaler. Arrangörer var som 1961: Östhammars Sportklubb i samarbete med Svenska Varumässor. Utställningskom­missarie: Einar Bergström, även han var med 1961.

Invigningen förrättades av författaren Jan Fridegård och riksdagsman Erik Grebäck höll föredrag i samband med den välorganiserade djuruppvisning­en på Sjötorget.

Utställningens tyngdpunkt låg på jordbruket. Frösåkers Hushållningssgille arrangerade en utställning, "Våra jordbruksred­skaps utveckling". Hemslöjds­föreningen deltog i en i allra grad levande utställning med spinnerskor och väverskor i ar­bete. Östhammars stad visade sina nya industri- och egnahems­områden på tydliga kartor och gav all information till den in-

tresserade. Dessutom var det ett antal vanliga kommersiella ut­ställare i ett flertal branscher samt fyra östhammarskonstnärer som ställde ut sina arbeten i en av skolsalarna. Astrid Johnson, pasteller, Marjam Smirnov, oljemålningar och akvareller, Lars Vidlund, oljemålningar och Vaborgs Gustavi-Vidlund visade pasteller. Även försäljning av de utställda arbetena ägde rum.

Det som saknades var först och främst deltagande från ortens småhantverkare och båt­byggare. De borde varit mer rep­resenterade än vad som var fal­let. Mässans tidpunkt låg precis rätt för alla företagare som ville visa sina tillverkningar och tjän­ster för den stora sommarpublik som flyttar ut till Pingst.

Pingstdagen gick under beteckningen "Det kristna bud­skapets dag", då en fri­luftsgudstjänst anordnades med deltagande av kyrkan och frikyrkoförsamlingarna i Öst­hammar. Den kände predikanten och skribenten Frank Mangs högtidstalade.

Annandag pingst var det Ral­lyts dag, då ett antal äldre bilar, den äldsta en Ford

från 1911, körde en tre­milsbana. På vägen passerade man tio kontroller, där förarnas uppmärksamhet sattes på prov och olika frågor besvarades.

Banans sträckning: Start på mässområdet och första kon­ trollen vid Axel Lindgrens bil­ verkstad, kontroll två vid Hanne­ berg, tredje kontrollen omedel­ bart efter insvängningen på Björ­ sta-vägen, kontrollerna fyra, fem, sex och sju på Björsta­ vägen, kontroll åtta strax innan man kommer ut på väg 76, kon­ troll nio strax innan man kom­ mer till Gunbyle, tionde kon­ trollen vid Börstils kyrka samt mål på mässområdet.

Albrekts-Mässan gynnades av ett tämligen bra väder. Någon direkt publiksuccé blev inte ar­ rangemanget då ca 10.000 män­ niskor sökte sig till mässan, ar­ rangörerna hade kalkylerat med ytterligare några tusen.

1962 års mäs­sa blev den andra och sista som ÖSK arrangerade. Albrekts-Mässan återuppstod 1987, då i Östhammars Företa­ garförenings regi. Mässan har sedan dess arrangerats vart tredje år, 1990, 1993, 1996 samt 1999. 2002 års Albrektsmäs­sa blev ty­ värr inställd, för få anmälda.

Peter Naeslund

Källa: Östhammars Tidning



Stig Sundberg i sin veteranbil, Albrektsmässan 1961.



Albrektsmässan 1961.

Vykort från Albrektsmässan 1961



"Snoddas" på Krutudden

5 juni 1952

Årets sensationsman på nöjesfronten Gösta "Snoddas" Nordgren kommer till Östhammar idag torsdag och sjunger på kvällen på Krutudden. Man kan förstå att det råder feberstämning bland stadens och bygdens ungdomar och äldre med förresten. Det är Östhammars Supporterklubb som påpassligt engagerat publikidolen och frågan är om Krutudden räcker till för invasionen, men ställ er inte för långt ut i vattnet, det är fortfarande ingen badtemperatur och en vår-förkylning kan vara besvärlig.

Östhammars Tidning

7 juni 1952

"Snoddas"-Premiären för Roslagen på Krutudden i Östhammar på torsdagskvällen blev ur publik- och arrangörssynpunkt en fullträff. Strömmen av nyfikna ut mot den vackra festplatsen började redan vid 19-tiden och på Sjötorget växte raderna av bilar snabbt för att framemot 20-tiden räkna ett 80-tal motorfordon. Då hade vid biljettspärren släppts igenom drygt 1.200 personer, däribland 1.000 vuxna



Båtledes kom "Snoddas" och "Lill-Erik" till Krutudden.

och "Volvo" Holmgren sken som en sol då han stod och räknade över hur mycket härlig klöver man fått in till Idrottsplatsens fromma. "Snoddas" och hans kumpan "Lill-Erik" Persson kom i bil från Stockholm där de sovit under dagen efter att natten förut bilat från Värmland. För alla evenualiteters skull skjutades de båtledes ut till Krutud-

den där de hälsades med en hjärtlig applåd och "Snoddas" började med att sjunga en kläm-mig bit om en rallare- eller sjömanstyp à la Charlie Bob och kom sedan in på det känsligare gebitet med "grädde på moset".

För dansmusiken svarade Lill-Bengths.

Östhammars Tidning



Bilden till vänster: "Snoddas" och "Lill-Erik" vid hopptornet, Krutudden.
Bilden ovan: "Snoddas", "Lill-Erik" och ÖSK:s Arne Rubertsson.

På livad pingstfest vid Krutudden

ÖSK:s traditionella pingstfest vid Krutudden - finns det vackrare festplats i Uppland? - blev en fin publik- och arrangörssuccé. På pingstaftonen kom 1,200 och på pingstdagen 650 personer. Vi som var där pings-taftonen kunde glädja oss åt skönsång av **Britt-Inger Dreilick**, som med sig hade en premiärnervös pianist, **Sven-Olof Brunstedt**, och en inte fullt lika "nervis" make, **Ulf Francke**. Britt-Inger själv i "förföriskt" uringad, blå klänning var däremot det personifierade lugnet, trots att hon åkt vilse och anlände dit försent, och hon fick göra ett kvicksilver snabbt inbrott på dansbanescenen.

Dansen gick till tonerna av **Lill-Bengths kvintett** i den sagolikt varma och vackra junikvällen. Kjolarna svängde och rockskörtarna slängde och hej, vad det var livat, tyckte stockholmsparet **Gunilla Wåginger** o. **Hans Olsson**. Av samma åsikt föreföll östhammarsborna **Margit Karlsson** och **Knut Ingemarsson** vara. I dansens virvlar sågs också - bland många hundra andra - **Ingvar** och **Margareta Askebris** från Hallstavik. "Var mej alltid nära ..." sjöng söta och välsjungande **Inger Eriksson**, medan "Lill-Bengtharna" tutade och blåste för allt de var värda: **Lill-Bength** själv med bälgaspelet på magen, **Gunnar Söderberg** smekande gitarrens strängar, **Bengt Karlsson** som hanterade både piano och vibbra men föredrog att behandla instrumenten ett i sänder, **Lars Mattsson** som spelade bas men ändå inte kunde kallas basen för basset och **Lars-Oskar Nilsson** vilken dundrade och slog på sin trumma med våldsamt frenesi. "... för mej är du den enda i världen ..." kvittrade Inger Eriksson, "Lill-Bengtharna" fortsatte att tuta och blåsa, systrarna **Barbro** och **Birgitta Zetterberg** att snurra på sin chokladroulette och **Barbro Lindgren** och **Olli Jansson** på sitt tombolahjul, medan månen strödde sitt silver i snåren och speglade sig i vikens vatten.

Martin Kjellström sålde kaffelotter, **Arne Johansson** lotter för "Parisresan", **Sten Bengtsson** varm korv och **Erik Ingemarsson** laddade gevär åt skjutlystna fest-



Lill-Bengths Kvintett: Bakre raden fr v: Lars-Oskar Nilsson, Bengt Karlsson, Lasse Mattsson. Främre raden fr v: Lill-Bength Erixon, Gunnar Söderberg.

besökare så svetten lackade, men tro inte att **Ingrid Hagström** och **Bernhard Holmgren** hade det lättare i sitt godisstånd. Hela ÖSK:s styrelse hade mobiliserats som festkommitté, utom **Martin Kjellström**, **Arne Johansson**, **Sten Bengtsson** och **Bernhard Holmgren** sålunda **Carl-Erik Thuresson** och **Göthe Jansson** samt "extrainkallade" kassörerna **Åke Söderman** och **Vidar Larsson**.

Jäktiga timmar hade minsann också personalen vid Minas kaffestuga: **Mina Wilkesson**, **Majken Messing**, **Solveig Karlsson** och **Anna Herre** att hinna med att effektuera alla inströmmande beställningar av det goda kaffe och det goda bröd man bjöd sina gäster.

Mitt spanande öga skymtade många östhammarsbor i vimlet, stadskontorsanställda **Folke Edin**

med mörkögda frun **Clary**, **Bertil "Långberra" Mattsson** i ÖSK såg jag svänga sina "lurviga", där var också **Bror Ingemarsson** (som lämnat mursleven hemma) med makan **Alva**, yrkesskolestuderande **Carina Löfberg**, norskfödda fru **Sonja Karlsson** med tårtbakande maken **Sven-Olof**, samrealspluggande **Kerstin Walberg**, vidare "ÖT-typerna" **Tord Lindkvist** och **Göran Andersson**, den senare i sällskap med förtjusande fästmän **Birgit Melin**, en annan "typ" (läs typograf), **Lasse Karlsson** med fru **Anita** men också många, många andra.

Tjo vad det var livat på Krutudden i lördags tyckte bland andra

ROS-piggen

Östhammars Tidning
9/6 1960

Minnen från fem årtionden

Är åldrande något att fira? En berättigad fråga när man som jag är född i slutet av världskriget (det andra). Svaret? Ja, personligen tycker jag inte att det finns så stor anledning att fira att man som person blir äldre. Däremot kan en förenings jubileum definitivt vara värt att fira. Att, som Östhammars Sportklubb, vara fullt aktiv vid 85 års ålder är beundransvärt! Grattis!

Själv har jag många fina minnen från mina fem årtionden som aktiv eller ledare i klubben. Jag iklädde mig den röda tröjan första gången år 1954 efter att ha flyttat till "stan" från Valö vid juletid året dessförinnan. Allt som jag upplevt i ÖSK-sammanhang sen dess får inte plats i det här sammanhanget. För övrigt är nog en del upplevelser av det "otryckbara" slaget. Nåväl, här kommer några sportsliga höjdpunkter från vart och ett av de fem årtiondena. De äldsta minnena kan jag ju med ålderns rätt försköna en aning om jag vill. Ni är ju inte så många som minns bättre?!

1950-talet

Pojklagsdebuten i fotbollslaget, som 11-åring, och serieseger året därpå. Det var stort. I

laget bland andra en som skulle bli meste ÖSK-aren i fotbollssammanhang, Lasse Ingemarsson.

1960-talet

Ordinarie i A-laget i fotboll 1964. Harald "Halle" Andersson tränare och Knut Ingemarsson lagledare. Två av mina tidiga idoler i ÖSK. En av nyckelspelarna: Lasse Ingemarsson.

Året därpå fick jag vara med om den största framgången i ÖSK-Hockeyns historia. Att vi säsongen 1964/65 skulle klara av att vinna division 3 och därmed kvalificera oss för landets näst högsta serie var det ingen som hade en tanke på. Visserligen hade vi Owe "Bryggarn" Eklöf i laget och han hade ju finalmeriter i bandy med Sirius. Och visst hade vi fått några unga löften från Gimo, Lennart Storm, Mats-Ola Mattsson och Lasse Tillman. Men ändå, truppen var liten och träningsresultaten hade varit allt annat än lovande.

Men med "Halle" Andersson som tränare och Peter Johansson (med allsvenska meriter från Gävle GIK) som taktisk rådgivare gjorde vi vad ingen trott på. En chock för de tip-

pade topp-lagen med Tierp i spetsen.

Spelartruppen bestod förutom av de ovan nämnda och underteknad av Bosse Lundberg i målet, backarna Lennart Karlsson och Kjell Eriksson, Lasse Eriksson, Göran "Pylle" Hagström, Göran "Himma" Sandin.

En trist poäng i sammanhanget var att vi inte hade resurser att gå upp i tvåan (avsaknad av konstis var väl det största problemet) och att därmed i stort sett hela laget skingrades. Gimokillarna återvände till sin moderklubb, "Pylle" till allsvenska Djurgården, Lennart Karlsson gick till Väsby och så vidare.

En annan poäng, som belyser hur viktig idrotten var på den här tiden: Samtliga i det historiska laget (inklusive ledarna) ägnade sommarhalvåret åt fotboll, inte utan framgång förresten.

1970-talet

År 1974 fick jag uppleva min första serieseger som fotbollstränare. Att det blev i just ÖSK där det hela startade var naturligtvis extra roligt. Seriesegern i sexan togs efter bland annat en klassisk vändning i bortamötet med Hargs IK. Efter underläge med 3-0 i mitten av



ÖSK-Fotboll 1964. Bakre raden fr v: Harald "Halle" Andersson, Owe Eklöf, Roine Svensson, Tommy Johansson, Göran "Pylle" Hagström, Lasse Ingemarsson, Lars Eriksson, Knut Ingemarsson. Främre raden fr v: Lennart Karlsson, Görgen Eriksson, Urban Åsbrink, Kent Johansson, Ragnar "Raggen" Johansson. Laget kom på nionde plats i div. 4.



ÖSK-Fotboll 1974. Bakre raden fr v: Sune Jansson, Christer Jansson, Sylve Eliardsson, Lennart Bengtsson, Bengt Andersson, Lasse Ingemarsson, Mikael Holmkvist, Tommy Wahlgren, Roine Svensson. Främre raden fr v: Tommy Arvidsson, Michael Larsson, Jan Nilsson, Lennart Wahlberg, Per-Olof Stigsson, Kjell Johansson.

andra halvlek (flera ÖSK-are inklusive min broder Rodhe och B-lags-ledaren Slawek Grzybowski lämnade Tallarna för att slippa se förödmjukelsen) vände vi till seger med 4-3. Helt osannolikt!

Sen var vi oslagbara det året och stämningen efter sista matchen mot Marma borta kommer jag aldrig att glömma. En av målskyttarna i den matchen: Lasse Ingemarsson, 20 år efter min pojklagsdebut då Lasse också nätade!

I det här vinnarlaget hade vi en härlig stämning, något som lagledaren Sune "Sparven" Jansson bidrog mycket starkt till.

1980-talet

En paus i fotbollstränandet gjorde att jag i slutet av 70-talet och början av 80-talet kunde ägna mig åt pojkhockeyn i ÖSK. Tillsammans med

Kjell Eriksson och Alve Ågstrand jobbade jag med pojkar födda 1966-67. De blev några härliga år, med ett fantastiskt stöd från föräldrarna till de hockeytokiga killarna. Ett träningsläger i Leksand med seger mot Leksands pojklag (det blev 8-0 eller nåt i den stilen) värderades nog lika högt som seriesegrar. Att vi år 1981 lyckades få med två spelare i Upplands TV-pucklag (Patrik Jansson och Johan Sydkvist) gav en extra krydda åt de här hockeyåren.

1990-talet

Nu hade jag återupptagit fotbollstränandet sedan några år och perioden 1991-1994 med ÖSK:s herrlag blev verkligen minnesrik. Efter en andraplats i sexan första året lyckades vi med något som jag tror kan bli svårt att upprepa, både för ÖSK och för mig som tränare. Serieseger två år på raken! Vi

vann sexan 1992 och året därpå hade vi säkrat seriesegern i femman med två matcher kvar att spela. Att vi sen inte räckte riktigt i fyran år 1994 är en annan och inte fullt lika rolig historia.

Det som gör framgången 1992-1993 speciell i mina ögon är att det var spelare fosterade i Östhammars SK som svarade för bedriften. Skickliga ungdomsledare för årgångar som 1971, 1974 och 1975 har stor del i framgången som är ett bevis på att det går att nå framgång för den som är beredd att jobba hårt.

Såna framgångar finns det många exempel på under de 85 år som ÖSK existerat.

Säkert kommer såna framgångar även under kommande år.



Roine Svensson



ÖSK-Fotboll 1993. Seriesegrare i div. 5. Bakre raden fr v: Daniel Jonsson, Pär Mattsson, Patrik Johansson, Krister Andersson, Per-Anders Andersson, Sebastian Strand, Ulf Mattsson, Pelle Svensson, lagledaren Lennart Bengtsson och tränaren Roine Svensson. Främre raden fr v: Johan Mattsson, Mattias Burman, Robert Granström, Thord Hallerström, Anders Jansson, Bert Pettersson samt Fredrik Jonsson.

Fyra generationer Bengtsson

Fyra generationer Bengtsson har under åren 1925-2002 spelat fotboll för ÖSK

Georg Bengtsson, född 1895 i Mellerud, Dalsland. Deltog i ÖSK:s lag som vann sommarhempokalen 1925. Östhammars SK besegrade i finalen Hallsta med 3-2. Georg arbetade som Konsumföreståndare och flyttade till flera olika orter där han även spelade fotboll, bland annat representerade han Rimbo, Häverösund (nuvarande Häverödalen) och Ferro.



Georg Bengtsson

Han var även en duktig friidrottare med flera första, andra och tredje platser vid Sommarspel, Idrottsmöten och Idrottsfäster på 1920-talet. Han deltog i höjd- och längdhopp, kula, diskus och spjut.

När Norrskedika IF firade 20-års jubileum den 6/9 1945 var Georg lagkapten för ÖSK som besegrade NIF med 3-2.

Georg Bengtsson avled 1977.

Sten Bengtsson, född 1923 i Östhammar. Son till Georg.

Debuterade i ÖSK 1945. A-lagsdebut 1946. Spelade 150 seniormatcher för ÖSK mellan 1945-1960, utom säsongen 1951/52, då Sten representerade Hargs IK. Seriesegrare i Elitser-



ÖSK Fotboll 1925, Midsommarpokalen. Fr v: Ruben Jansson, Einar Gustavsson, Aldor Mattsson, Eliard Nilsson, Emil Nilsson, Evert Eriksson, Georg Bengtsson, Bengt Lundahl, Karl Engvall, Karl Lindgren, Ernst Mattsson.

ien, div. 5, 1952/1953. Mest känd som målvakt, men han började spelarkarriären som utespelare.

Sten blev vid 37-års ålder ombedd att ställa upp i målet i ett krisläge och hyggliche "Gripen" lät sig övertalas. Det slutade eländigt. Sten hade maximal otur och fick benet avtrampat i en match mot Harg, den 9 oktober 1960. Han fick fira sin födelsedag i rullstol, men var vid gott mod ändå.

Sten kunde inte släppa taget om fotbollen och blev som många andra fotbollsdomare. Som huvuddomare dömde han div. 5 som högst. Som linjeman, assisterade han bland annat den välkände allsvenske domaren och tidigare bandymålvakten Bosse Nilsson från Sandviken.

Sten vaktade även kassen i en veteranmatch för ÖSK, en ju-



bileumsmatch mot Upplands-Ekeby på bortaplan.

Högre utmärkelser: Spelarmerket i silver 1967. Förtjänstmedaljen i guld 1987. Hedersmedlem 1989.



Ungdomsledare i Östhammar

Sten Bengtsson är hängiven fotbollsporten, framförallt ungdomsfotbollen som han anser är en utmärkt fritidssysselsättning för de unga.

Östhammars Tidning 1965

Lennart Bengtsson, född 1951 i Östhammar. Son till Sten.



Barndomskamraterna. Björn "Lill-Bangen" Holmgren och Lennart "Bengan" Bengtsson, 1960.

Seniordebut i ÖSK:s B-lag 1967. A-lagsdebut 1969. Spelade totalt 384 matcher i ÖSK under åren 1967-79, 1982 (registrerad för ÖSK men spelade inte någon match), 1983 samt 1990. Representerade åren 1980-81 Häverödals SK. Lennart skadade sig i en match med HSK den 6 juni 1980. Slutade egentligen 1983, men fick 1990 göra ett inlägg i B-laget då det fattades folk. Under åren 1991-1997 har Lennart även deltagit i fyra veteranmatcher för ÖSK, mestadels som målvakt. Skadan från 1980 gjorde sig fortfarande



ÖSK:s tränare Folke "Skepparn" Mattsson visar hur man behandlar en fotboll. Intresserade åskådare är juniorerna Lennart Bengtsson och Claes Wahlgren. Det var den 10 mars 1969 och ÖSK spelade en träningsmatch mot GUSK i Norrskedika. Resultat: 1-5.

påmind, därför stod han i mål och det gjorde han med bravur.

Efter avslutad spelarkarriär började Lennart som domare 1991. Han har dömt herrar i sjuan, damer i trean, fyran och femman samt reservlagsserier. Som linjeman blev det div. 4 och 5 för herrar och div. 2 för damer.

Lennart var lagledare för A-laget 1987-1990, Peter Axelsson

Lennart Bengtsson - en riktig ÖSK:are. Intressen: främst fotboll och ishockey. Dessutom spelar han minigolf och tennis, två sporter som han tar mera som avkoppling och för att hålla bollsinnat vid liv, för bollsinnat har Lennart. Han har under åren lärt sig vad målråmarna står placerade. Träningsvillig som få, berättar hans klubbkompisar, han missar sällan en träning. Kan spela allt från målvakt till vänsterytter i fotboll. Går sällan mållös från planen. Så kan man sammanfatta Lennart Bengtsson i ett nötskal. Året var 1974 då ÖSK vann div. 6 norra. Lennart bidrog i högsta grad till seriesegern med sina 10 mål på 17 seriematcher. Sammanlagt så spelade Lennart 182 seriematcher för ÖSK:s A-lag. Han gjorde 57 mål på dessa matcher, det innebär ett mål ungefär var tredje match, ett hyfsat resultat!

tränade samt med Roine Svensson som tränare 1991-1994. Seriesegrar blev det 1989-div 6, 1992-div. 6 och 1993-div 5.

Ungdomsledare för P-75 åren 1982-1991.

Utmärkelser:

Spelarmärket i guld 1974 för 200 spelade matcher. Förtjänstmedaljen i guld 1997.

Johan Larsson, född 1975 i Uppsala. Son till Lennart.

Seniordebut 1991 i ÖSK B. A-lagsdebut 1996. Har totalt spelat 85 seniormatcher för ÖSK, 1991-93, 1996-98.

Karin Larsson, född 1982 i Uppsala. Dotter till Lennart.

Seniordebut i ÖSK:s B-dam-lag, 1994. A-lagsdebut 1997. Karin har spelat seniormatcher för ÖSK Dam under åren 1994, 1996-2001. Serieseger: 1997, div. 4. Blev långtidsskadad, yttre menisken, den 16/9 2001, men är nu tillbaka på fotbollsplanen.

Nu återstår frågan. Blir Karin också fotbollsdomare som sin far och farfar? Det får framtiden visa.

Peter Naeslund



Lennarts barndomskamrat Björn "Lill-Bangen" Holmgren. Fotbollen var alltid med i leken. Platsen är på vägen ut mot Krutudden, på ängen ligger nu Lennart Wallins villa. Året var 1959.



ÖSK B 1960. Stående fr v: Vidar "Mr B-lag" Larsson, Seved Johansson, Lennart Sjöblom, Kurt Löfvenhaft, Lennart Karlsson. Knästående fr v: Roland "Spinken" Lindgren, Karl-Gustav "Kallis" Eriksson, Sten "Gripen" Bengtsson, Lennart "Målarn" Andersson, Göran "Pylle" Hagström.



Idrottsparken Östhammar, 8 maj 2002. Lennart Bengtsson, Karin Larsson, Sten Bengtsson, tre generationer.



Östhammars Idrottspark 1948. Match mot Dannemora IF.